

Umulige kristne og sandheden som de skjulte



ISBN:	9788791882005
Kategori:	Religion
Forfatter:	Klaus E. Berger
Sprog:	Dansk
Forlag:	Ikan
Udgivet:	29. august 2008

[Umulige kristne og sandheden som de skjulte.pdf](#)

[Umulige kristne og sandheden som de skjulte.epub](#)

Nyhed! De kristne holder hårdnakket fast i deres dogmer. F.eks. dette: - Vi skal ikke holde budene, for dem har Jesus allerede holdt for os! - Disse dogmer har de selv skabt, og de er jo en behagelig sovepude.

Men hvad gavner dette vel menneskeheden? Det fælles for alle dogmerne er, at de INTET kræver af dem! De erstattede hans lære med menneskers anskuelse og total åndelig dovenskab. De kristne taler Jesus lodret imod. - Kærlighed er lovens opfyldelse. Kærlighed er af Gud, og Gud er kærlighed. Den, som ikke elsker, kender ikke Gud. - Dette tror de heller ikke på. Derfor har de gennem tiderne skjult en mængde vidunderlige Jesusord, som folk aldrig har fået lov at høre. Find dem her i bøgerne!

Den danske bonde og friheden - Bondestandens fortid. Mindst 75. Mindst 75. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og ... For vesten var der i 90erne således mange gode grunde til den nye selvtillid, optimisme og sorgløshed. Teksten er fremstillet i 1888 og er redigeret i 1912. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. J. Forord. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Den danske bonde og friheden - Bondestandens fortid. H. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13. En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde. J. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og ... For vesten var der i 90erne således mange gode grunde til den nye selvtillid,

optimisme og sorgløshed. Dagen efter falder han over en sten og siger 'LORT' og så kom hunden til at hedde lort. Som enhver straks vil se, har denne tekst ikke til formål at skildre bondestandens historie fra de ældste tider indtil frigørelsen på nogen udtømmende måde, skriver Johannes C. R. Som enhver straks vil se, har denne tekst ikke til formål at skildre bondestandens historie fra de ældste tider indtil frigørelsen på nogen udtømmende måde, skriver Johannes C.

Steenstrup. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13. Dagen efter falder han over en sten og siger 'LORT' og så kom hunden til at hedde lort.