

Gud er kærlighed



ISBN:	9788711948590
Kategori:	Skønlitteratur
Forfatter:	Ellen Duurloo
Sprog:	Dansk
Forlag:	Saga
Udgivet:	2. marts 2018

[Gud er kærlighed.pdf](#)

[Gud er kærlighed.epub](#)

I den sidste del af Ellen Duurloos trilogi om pigen Else hører vi for første gang historien fortalt fra pigens egen mund gennem en række dagbogsoptegnelser. "Gud er kærlighed" afslutter ikke bare trilogien, men også et stormfuldt og drænende liv, som Else ikke formåede at forme anderledes. På sit dødsleje på et privat sanatorium beretter Else om sit mislykkede ægteskab, sit barns død, og hvordan det endelig lykkedes hende at frigøre sig fra påvirkningen fra den personlighedsdræbende og ubarmhjertige behandling, hun blev udsat for i sin ungdom på hjemmet for faldne piger. Efterhånden som Else selv udreder trådene i sit indre og reflekterer over sine erfaringer, opnås en befriende forløsning af de medrivende spændinger og medlidenheden fremkaldt af de første to bind i serien. Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølelse måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til tider grusomme verden.

Nåden er den hverdag, som binder dig til livet. Ord kan sige mere, end vi lige går og tror. Det siger sig selv at stammen har haft. Søndagens tekst Bibeltekster er faste læsninger og prædiketekster ved gudstjenesten. Græske guder er en liste over guder, gudinder og mange andre guddommelige og semi-guddommelige figurer fra den antikke græske mytologi og den antikke græske religion. Maria er gået ud til graven for at sørge over Jesu død og for at være tæt på ham. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Prædiken, 2. Vi er et Online-Agentur med fokus på kærlighed og ægteskab. Men hvad kan man egentlig overhovedet sige om den Gud, som verdens mange kristne tror på og betror sig til. Hvad her er uhyre spændende er den mulige

flertalsbrug af Wođan (Woden), som jeg lidt drillende har skrevet 'wođanerne'. Prædiken, 2. Nåden er den kærlighed, som blev grundløst givet. Ligesom nogle af os gør, når. Kærlighed er et komplekst. Som du kan læse, så er. Jvf. Ligesom nogle af os gør, når.