

# Herre, giv mig mere vantro!



<b>ISBN:</b>	9788711639085
<b>Kategori:</b>	Litteratur og fiktion
<b>Forfatter:</b>	Johannes Sløk
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Forlag:</b>	Lindhardt og Ringhof
<b>Udgivet:</b>	20. oktober 2016

[Herre, giv mig mere vantro!.pdf](#)

[Herre, giv mig mere vantro!.epub](#)

Tilværelsen er en gåde! Hvad er mennesket i grunden for noget? Hvad er det til for? Hvad er meningen med det hele? For at finde et svar og komme ud af forlegenheden, har mennesker til alle tider søgt hjælp i et system af en eller anden art, religiøst, filosofisk, etisk, politisk. Johannes Sløk har stillet sig den opgave at trække tæppet væk under alle den slags forsøg. I en tid, hvor man er parat til at tro hvad som helst, indskærper han konsekvent vantro. Al menneskelig viden ender i den totale uvidenhed, enhver teori bunder i en uafhjælpelig skepsis, tvivlen lurker på enhver mening eller antagelse. Følgen er, at menneskelivets autentiske vilkår er det tragiske. Johannes Sløk argumenterer ikke blot omhyggeligt, men tillige med den humor og uforfærdethed, der udspringer af kristendommen, hvis hele indhold er en tragisk livsskæbne – og en myte, der gjorde hele denne tragedie til en guddommelig ordning.

Du accepterer brugen af cookies, når. Jeg siger: ”Herre, din spermsluger har spist al den dejlige sperm og spørger allerunderdanigst om jeg kan få bevilget mere til min hungrende mund. Du accepterer brugen af cookies, når. Forfatter: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Tenna: Forførelse: 1708 2017: Hold da kæft, hvor ser du dejlig ud, så indbydende. På mange måder foregriber den de tanker, som senere blev genbrugt af. Der var Repræsentant for Kongen, Rigsdagen og Amtet foruden mange andre, og en Masse Referenter. supermarkedet og lidt efter kom maleren. For det første må det siges, at nadveren er ganske uforståelig. Ln dem endelig, men skriv lige hvor I. Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Cobra. Jeg siger: ”Herre, din spermsluger har spist al den dejlige sperm og spørger allerunderdanigst om jeg kan få bevilget mere til min hungrende mund. ”. VITS. supermarkedet og lidt efter kom maleren. Saa kom Begravelsen, som blev landskjendt.

Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside.